

Joris op 't Zand



Jan van Scorel, schilder en tekenaar (1495 – 1562)

zie artikel op blz. 17

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar,
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort.
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend Pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen,
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort.
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen,
Julianalaan 39, 3761 DB Soest.
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort.
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort.
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,
Hovenierslaan 9, 3925 BW Scherpenzeel.
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch,
Berliozpad 8, 3816 VK Amersfoort
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62INGB0000443746 (voorkeur)
ABNAMRO: NL30ABNA0553125060
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

Nummer: *Periode 201604, september - november 2016*

★Kopijsluiting: 6 november 2016★

VOORWOORD

Volmaakte aanvaarding van het onvolmaakte

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX in september voor de 50ste keer de Vredesweek. Deze week confronteert ons met de realiteit dat we leven in een wereld waar vrede vaak heel ver weg is.

Toch beginnen wij, midden in die wereld, iedere eucharistieviering met de begroeting: “Genade zij u, en *vrede* ...”. Verderop in de dienst geven we elkaar een handdruk met de woorden “de vrede van Christus” en bij het breken van het brood bidden we: “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de *vrede*.” Ten slotte zendt de priester de gelovigen heen met de woorden: “gaat dan heen in *vrede*, in de verwachting van de toekomst van onze Heer.” Vrede is een terugkerend thema in de liturgie, zij is er als het ware van doortrokken. Maar waar hebben we het eigenlijk over?

In het evangelie volgens Johannes zegt Jezus: “Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u.” Jezus maakt een onderscheid tussen zijn vrede en de vrede van de wereld. Er is blijkbaar een verschil tussen vrede zoals wij dat doorgaans beleven en de vrede die Jezus geeft, de vrede van Christus.

Om te ontdekken wat dat voor een vrede is, is het goed om te kijken naar het leven van Jezus.

En als we dat doen, dan zien we iemand die achterop een schip ligt te slapen te midden van een woeste storm, als het stille oog in de storm. Dan zien we iemand die zich in de stilte van de nacht terugtrekt op een berg, om zich de volgende dag weer te begeven in de veeleisende mensenmassa.



Dan zien we iemand die na een lange, wederom nachtelijke worsteling in de Hof der Olijven de vastberadenheid blijkt te bezitten om tóch de dodelijke beker te drinken die hij krijgt aangereikt; de moed om zijn zware lot te aanvaarden. Het leven van Jezus laat zien over welke vrede hij spreekt: zijn vrede is een volmaakte aanvaarding van een onvolmaakte wereld. En dat is iets wat alleen mogelijk blijkt te zijn vanuit zijn relatie met de Eeuwige God, die hij zo vertrouwelijk ‘Vader’ noemt. Jezus weet zich als mens bemind, erkend en aanvaard. Zijn relatie met God is een volmaakte relatie van vertrouwen. En in die relatie wil hij ook andere mensen laten delen.

De vrede van Christus is een goddelijke vrede, de vrede van een God die onze onvolmaakte wereld aanvaardt. Onze wereld waarin aardbevingen en aanslagen plaatsvinden, waarin mensen ziek worden en kinderen sterven.

Dit is de wereld en wij zijn de mensen waarvan God in de bijbelse oerverhalen zegt: “hier wil ik het mee doen. Ik wil geen andere wereld en geen andere mensen dan dezen, ook al betekent dat een lange geschiedenis van conflicten en pijn.”

Hoe kunnen we deze wereld ‘goed’ noemen? Met al zijn drama, ellende en onrecht? Dat hangt ervan af of we de wereld aanvaarden. Kunnen wij de wereld aanvaarden? Kunnen wij onszelf aanvaarden? We kunnen dat denk ik alleen in het geloof dat we zelf aanvaard zijn door God.

Vrede zoals wij dat doorgaans kennen, “de vrede van de wereld”, is een afwezigheid van strijd. Dat is iets wat moet worden bereikt en bevochten met pressie, diplomatie, verzet -gewelddadig of juist geweldloos-, therapie of mediation. Maar de vrede van Christus valt niet te bereiken, en al helemaal niet te bevechten. Zij valt alleen te ontvangen, als een geschenk, als een helderheid in de ziel, als een dragend besef van goedheid, als een vertrouwen en een gelijkmoedigheid te midden van heftige schommelingen. Dat vraagt dus om niet-doen, om stilte, om ontvankelijkheid. De vrede van Christus bevindt zich op een diep spiritueel niveau, als een verborgen bron onder de grond, die ineens kan opborrelen te midden van de strijd, te midden van de drukte, te midden van verdriet, te midden van ziekte, te midden van zorgen. Zij is als een bijna onhoorbare ademhaling, als een stille golfstroom onder de schuimende en beukende golfslag. Die vrede van God, “die alle verstand te boven gaat”, kan ons inspireren om ons in grote en kleine situaties van conflict in te zetten voor vrede¹ en ons in ons alledaagse leven sterk te maken voor een rechtvaardiger wereld, en zo tekens op te richten van het komende Godsrijk. Die vrede kan ons bij tegenslag ook behoeden voor wanhoop of cynisme, omdat zij ons ervan bewust maakt dat we gedragen worden door een God die onze onvolmaakte wereld, waarvan wij als feilbare mensen onmiskkenbaar deel uitmaken, volmaakt bemint en aanvaardt.

Pastoor Louis Runhaar

Vredesweek 2016 ‘Vrede verbindt’ 17 t/m 25 september 2016

Van het kerkbestuur

Benoemingstermijn Paul de Leeuw van Weenen

De benoemingstermijn van onze penningmeester Paul de Leeuw van Weenen loopt op 31 oktober aanstaande af. Mocht u interesse in deze functie hebben, of het kerkbestuur willen wijzen op een parochiaan die geschikt zou zijn, dan hoor ik dit graag.

Paul heeft het kerkbestuur laten weten dat hij bereid is een tweede benoemingstermijn te aanvaarden, voor het geval zich geen andere geschikte kandidaat zou melden.

¹ Terwijl ik deze inleiding schrijf, verschijnt in het nieuws dat de Colombiaanse regering na lang onderhandelen een definitief vredesakkoord heeft gesloten met de rebellen van de guerrillabeweging FARC.

Gemeentevergadering

Op woensdag 16 november houden wij 's avonds van half acht tot half tien gemeentevergadering in de Joriszaal. Zoals gebruikelijk zal in een deel van deze najaarsvergadering de agenda van de synode met onze synodalen worden besproken. Dat biedt de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de landelijke kerk. In het eerste deel van de vergadering zullen we een aantal parochiezaken bespreken. U krijgt te zijner tijd een agenda en de overige vergaderstukken, maar noteert u nu alvast de datum, ook al lijkt deze nog ver weg.



Joris op 't Zand op papier

Afgelopen boekjaar 2015 hebben wij als parochie € 1093 aan drukkosten en € 743 aan verzendkosten voor het parochieblad uitgegeven. Daar staan collecteopbrengsten speciaal voor het parochieblad van € 220 tegenover. U begrijpt dat er een forse kostenpost over blijft. Nu is een parochieblad erg belangrijk en wij willen het zeker niet missen. Maar het zou mooi zijn als elk blad goed terecht komt en dat er mogelijk wat extra inkomsten tegenover zouden staan.

Indien u het parochieblad op papier ontvangt, wilt u er dan eens over nadenken of u ook zou kunnen volstaan met een digitale versie? Die wordt nu al naar een flink aantal e-mailadressen gestuurd, maar het kost ons niets om dat naar meer e-mailadressen te sturen. Gaat het u vooral om het rooster in het midden van het parochieblad, dan kunnen wij ook extra afdrucken van het rooster beschikbaar stellen achter in de kerk. Op proef zullen we dat vanaf nu doen.

Wilt u de Joris op 't Zand graag op papier blijven ontvangen, wilt u dan overwegen een extra gift van bijvoorbeeld € 15 naar de bankrekening van het kerkbestuur over te maken? Als iedereen dat zou doen, hebben we de inkomsten en de uitgaven in evenwicht.

Collectes in de komende periode

Omdat ik merk dat het niet altijd duidelijk is waarvoor gecollecteerd wordt, geef ik u een overzicht van de ingeplande collectedoelen voor de komende periode. Bij de vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.).

Bij de eucharistievieringen wordt de collecte tijdens het offertoriumgezang altijd voor een doel buiten de eigen parochie gehouden. Eenmaal per maand is dat een doel dat is vastgesteld door de landelijke kerk en verder voor doelen die wij zelf kiezen of waarvoor een speciale bijdrage van buitenaf gevraagd wordt. Om deze doelen extra onder uw aandacht te brengen geef ik u een opsomming van deze doelen voor de komende weken.

18 september	Zusterkerken in de Unie (landelijke collecte)
25 september	Voedselbank Amersfoort
2 oktober	Ontwikkelingssamenwerking (landelijke collecte)
16 oktober	Fruitmanden voor het diaconaat in Amersfoort
23 oktober	Hospice Dôme Amersfoort
30 oktober	Voorzieningsfonds vluchtelingen Amersfoort
6 november	Unie van Utrecht (landelijke collecte)
20 november	Kerstmis voor iedereen in Amersfoort

Alle collectes zijn bij u warm aanbevolen.

Liturgie

Breken van het Brood

Voor we het brood en de wijn met elkaar delen, beter gezegd: voor wij delen in het ene brood en de ene beker, wordt het brood gebroken; teken van het leven dat Jezus voor ons breekt, het leven waarin wij delen.

Een van de oudste benamingen van het vieren van eucharistie is juist “breken van het brood”. We lezen het in de Handelingen van de Apostelen. In hoofdstuk 2 (vers 41 en volgende) wordt gesproken over het leven van de jonge christengemeente. In die tijd kwamen de christusgelovigen nog wel in de tempel om te bidden, voor deze verwoest werd, maar de liturgie vierden zij bij iemand thuis in kleinere huisgemeenten. Deze liturgie wordt beschreven als het breken van het brood en het gebed. Later in de Handelingen (hoofdstuk 20,7vv) wordt het ook gebruikt bij Paulus die, op weg naar Rome, in Troas voorgaat in het breken van het brood. Het breken van het brood is de symboolhandeling die Jezus zelf verricht bij het Laatste Avondmaal en, na zijn opstanding, bij de leerlingen in Emmaus. Het verwijst naar zijn kruisdood, het leven dat Hij geeft voor het leven van de wereld. Aan dit gesymboliseerde gebaar van zelfgave herkennen de leerlingen Hem. Dit wordt de kern van hun gedachtenismaal en de viering van zijn gedachtenis (“blijft dit doen om Mij te gedenken”). Een gedachtenis die niet louter een “denken aan” is, maar een gedenken waarin Hij zelf aanwezig komt in het broodbreken als in Emmaus. Bovendien een gedenken om te doen zoals Hij heeft gedaan.

Om ons te herinneren waarnaar het breken van het brood verwijst, zeggen of zingen we daarbij: “lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”. Dit brood dat wordt gebroken, is ook het lam dat wordt geslacht ter verzoening; de zondebok die beladen met de schuldenlast van het volk de woestijn in gestuurd wordt; de ram die in plaats van Izaak op het hout geofferd wordt; het lam dat stom is voor zijn scheerder. Het herinnert aan de uitspraak van Johannes de Doper tot zijn leerlingen aan het begin van het Johannesevangelie, wanneer hij Jezus ziet voorbijgaan: “zie het lam van God”. Johannes de voorloper, degene die Jezus aanwijst als de Grotere die na hem komt en die zal dopen met heilige Geest.

Vaak zien we het breken van het brood (als dat al voor allen gebeurt en er niet van “voorgebroken” brood of kleine hosties gebruik wordt gemaakt) als iets dat nu eenmaal moet gebeuren om te kunnen communiceren. Maar het breken is een essentieel onderdeel van de eucharistische liturgie. Daarin wordt uitgedrukt wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. We zouden dan ook beter niet zeggen “na het Onze Vader komt het Lam Gods”, maar: na het Gebed des Heren volgt het Breken van het Brood, waarbij we zingen/getuigen: “dit is het Lam van God dat de zonden van de wereld (d.i. van ons) wegneemt”.

Pastoor Ward Cortvriendt



Bij de diensten

Op zondag 18 september vieren we het feest van Kruisverheffing (14 september). In deze eucharistieviering wordt tevens aandacht besteed aan het gerestaureerde schilderij uit het atelier van Jan van Scorel (zie blz. 19).

Op zondag 2 oktober is het weer de jaarlijkse oogstdienst, samen met leden van de Amersfoortse Zwaan (de lutherse gemeente van Amersfoort). De oogstdienst staat in het teken van dankbaarheid. Dat geldt voor iedere eucharistieviering, maar deze zondag wordt dat extra zichtbaar door de grote fruitmanden die na afloop van de viering worden bezorgd bij enkele diaconale instellingen.



In de eucharistieviering van zondag 16 oktober zal het Slavisch Koor Byzantium uit de regio Gooi- en Eemland met het zingen van prachtige Byzantijnse gezangen muzikale medewerking verlenen aan de viering van de liturgie.

Op zondag 30 oktober vieren we het hoogfeest van Allerheiligen (1 november) en houden we gedachtenis voor onze overleden dierbaren. Dit alles vanuit het perspectief van Christus' verrijzenis, die in ons het hoopvolle geloof ontsteekt dat God “een God van levenden is, en niet van doden”.

Als alles volgens plan verloopt, zullen op zondag 6 november enkele kinderen van de parochie in een feestelijke dienst voor het eerst de heilige communie ontvangen.

En alvast voor in de agenda: op zondag 27 november, de eerste zondag van Advent, zal onze bisschop Joris voorgaan in de viering en daarbij tevens het sacrament van het vormsel toedienen aan enkele jonge parochianen.

Laurentiusmis

In de loop van dit jaar heeft u al regelmatig kennis kunnen maken met een nieuwe mis, de zogenoemde 'Laurentiusmis', die niet in het Gezangboek staat. Bij de laatste keer eind juli bleek dat de gemeente deze mis al aardig kon meezingen. Hoog tijd om hier iets meer over te melden.

In 2013 besloot de Raad voor de Kerkmuziek het bekende repertoire aan missen aan te vullen om zo wat modernere composities toe te voegen en de keuze uit te breiden. Aan vier componisten werd een opdracht gegeven en begin 2013 waren de missen klaar en werd aan iedere mis de naam van een heilige verbonden. Het zijn:

- de Laurentiusmis componist Wouter Blacquièrè
- de Vitusmis componist Rob Goorhuis
- de Nicolaasmis componist Wijnand van Klaveren
- de Martinusmis componist Rens Tienstra

Al deze miscomposities bestaan uit vijf delen: Heer, ontferm U (of Kyrie eleison), Glorie zij aan God, Credo (Apostolische geloofsbelijdenis), Heilig en Lam Gods.

Wouter Blacquièrè is als organist verbonden aan de oud-katholieke parochie van Rotterdam en zijn muziek is goed toegankelijk en heeft een klankkleur die wat aan het gregoriaans doen denken. We kozen ervoor om deze compositie als eerste uit te proberen.



Alleen het credo is nog niet te horen geweest, maar dat komt in de loop van het jaar nog wel. Wie weet maakt u in de loop van het nieuwe seizoen nog wel kennis met een van de andere nieuwe missen wanneer we daar als koor aan toe komen.

Emile

Studieavonden

Matteüs

In de aanloop naar het A-jaar, waarin de lezingen uit het evangelie voor een belangrijk deel uit Matteüs zullen komen, komt Ko Schuurmans op 27 oktober naar Amersfoort om ons (voor het eerst of hernieuwd) te laten kennismaken met het evangelie volgens Matteüs. Schuurmans was directeur van het



Diocesaan Pastoraal Centrum van het rooms-katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam en tot voor kort aan datzelfde bisdom verbonden als liturgist. Donderdag 27 oktober, aansluitend op het Oecumenisch Avondgebed, om 19:30 uur in de Joriszaal. Deze avond kan worden gezien als een vervolg op de succesvolle studieavond over het Lucas-evangelie met ds. Nico Riemersma, in november 2015.

Keltische spiritualiteit

Alvast voor in de agenda: op donderdagavond 26 januari komt ds. Roel Bosch uit Zeist naar Amersfoort voor een studieavond over de kloostergemeenschap van Iona en de zogeheten 'keltische spiritualiteit'. De keltisch-christelijke traditie, die veel aandacht heeft voor de natuur, mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Dit is onder meer te zien aan het feit dat veel gezangen uit deze traditie hun weg hebben gevonden naar het Nieuwe Liedboek. Het Oecumenisch Avondgebed zal die avond ook in hetzelfde teken staan. In januari 2016 verzorgde Bosch enkele inleidingen tijdens de jaarlijkse retraite van oud-katholieke geestelijken in Zundert.

Kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk

In het najaar en het voorjaar zijn er, speciaal voor belangstellenden en mogelijke toetreders, een aantal avonden over de spiritualiteit, de liturgie en de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk. De avonden vinden plaats in de pastorie en dragen een informeel karakter. Hierbij is er ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen.

De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd voor deze avonden, maar het is ook mogelijk om hierover zelf contact op te nemen met pastoor Louis.



Zomerfeest

Op 12 juni kwamen vanuit het aartsbisdom Utrecht jongeren bij elkaar in Amersfoort om het einde van het leringseizoen te vieren.

In de Amersfoortse gastparochie St. Joris op het Zand begonnen we de dag met een eucharistieviering met jong en oud waarin pastoor Louis Runhaar voorging. Het evangelie werd verteld en uitgebeeld; het thema was vergeving...



Jezus is te gast bij Simon en plots komt er een vrouw binnen die de voeten van Jezus wast. Simon vond niet dat dit zomaar kon, dus verteld Jezus hem een verhaal over de rijke man die geld uitleent. Het wordt Simon duidelijk dat wie de grootste fout begaan heeft, het meest blij is met vergeving. En het maakt dus niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan: als je naar Jezus komt is het goed.

Tijdens de viering kon iedereen briefjes invullen met iets waar je vergeving voor wil vragen en deze werden aan de vergevingsboom gehangen. Na de viering was er een lunch voor de jongeren en tijd om elkaar te ontmoeten. De dames van de Joriszaal hadden weer voor een geweldige lunch gezorgd.

's Middags ging de hele groep de Onze Lieve Vrouwetoren op. Na flink wat traptreden te hebben beklommen en de klokken te hebben gezien en gehoord, bereikten we het hoogste punt van de toren en hadden we een prachtig uitzicht over de stad. Na een ijsje in de stad kwamen we terug in de Joriszaal waar nog tijd was voor wat relaxen en een spelletje.



Het Zomerfeest 2016 werd georganiseerd door jongerenpastor Michael, pastoor Louis Runhaar, Marjolijn Runhaar en Ingrid van Emmerik. Met dank aan de dames van de Joriszaal en de gidsen van de Onze Lieve Vrouwetoren.

De grote vakantie is voorbij en we gaan weer van start.

Wanneer is er kinderkerk? Elke zondag met een eucharistieviering is er een vorm van kinderkerk. Dit is zo'n drie keer in de maand. Er zijn zondagen waar het evangelieverhaal van die zondag aan de kinderen wordt verteld en er naar aanleiding daarvan een verwerking is. Op andere zondagen is de leiding vrij in de verhaal keuze en de wijze van werken, maar altijd is er een Bijbelverhaal. Op 21 augustus waren we weer voor het eerst bij elkaar en konden elkaar vertellen wat we allemaal beleefd hebben deze zomer. Als leiding zullen we in de komende maanden weer met elkaar bespreken welke verhalen in de adventstijd centraal zullen staan.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt, dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl

Workshop voor ouders 'Geloofsvragen van kinderen'

Op dinsdagavond 1 november om 20.00 uur vindt er in de Joriszaal een workshop plaats over 'Geloofsvragen van kinderen'.



Nieske Selles, schrijfster van het boek 'Wie heeft eigenlijk God gemaakt', verzorgt deze workshop en zal met ons aan de slag gaan om op een creatieve wijze met de geloofsvragen van kinderen om te gaan. Stelt jouw kind ook veel vragen over God, de bijbel en het geloof? Tijdens een interactieve workshop denkt Nieske met ons na over al deze (moeilijke) vragen van kinderen. Hoe ga jij als (groot)ouder/ clubleider/ leerkracht om met al deze vragen?

Op wat voor manier betrek je de bijbel bij het zoeken en formuleren van antwoorden? Welke rol speelt het gebed? Hoe ga je om met vragen waar je zelf het antwoord niet op weet? Voor deze avond zijn (groot)ouders (van kinderen t/m 12 jaar) en kinderkerkleiders uit onze parochie en uit andere kerken van harte welkom!

Graag opgeven via marjolijn.runhaar@gmail.com.

Sint-Maarten 11 november

Op vrijdag 11 november is het Sint-Maarten. We vieren dit feest dit jaar voor het eerst met een aantal kinderen die op 't Zand wonen. Maar ook andere kinderen zijn van harte welkom. Dus vind jij het leuk om met ons mee te doen, dan ben je van harte welkom. De details worden nog bekend gemaakt in de maandelijkse kinderkerk email. Waarschijnlijk zullen we rond 18.30 uur starten met het verhaal, in of bij de kerk.



Schoenmaatjes

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau.

Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen.

Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.

In september start bij Edukans de landelijke actie. Natuurlijk sluiten wij met onze kinderkerk en met uw hulp hier bij aan. Midden oktober wordt bij ons het startsein gegeven en op 4 december is de laatste zondag om de dozen in te leveren. We hopen weer op een groot aantal dozen

Clara Gertrudis van Halteren

We hopen, dat als deze Joris op 't Zand uitkomt, we als Clara samen met anderen een gezellige middag hebben gehad in Lage Vuursche op de Midgetgolftuinen.

Er is gepland, dat we op 30 november de adventsattenties voor de ouderen gaan maken.

Senioren

Uitgaansdag voor de senioren van de Oud Katholieke Kerk

Op 2 juni gingen de 70-plussers van de parochie op stap. Waarheen...dat was een goed bewaard geheim gebleven, dat op de ochtend zelf bekendgemaakt werd.



In zo weinig mogelijk auto's, vertrokken, all-in 29 personen, onder wie de pastores Runhaar en Cortvriendt, naar het Waterliniemuseum, dat gevestigd is in Fort bij Vechten bij Bunnik. Dit museum, geopend in najaar 2015, kent een binnendeel in het voormalige fort en een buitengedeelte.

De ontvangst met koffie vond binnen plaats: “even doorlopen svp, straks hebt u tijd om binnen alles te bekijken...”. Met de koffie begon dan ook de ontmoeting met oude of nieuwe bekenden, dan wel nog geheel onbekenden. Vervolgens trokken we naar buiten voor een korte wandeling met klim naar/op het fort. Rollators ten spijt, de meesten maakten de klim naar boven, resp. de afdaling later. Boven kon je van een wijds uitzicht genieten en zien hoe een kant gebruikt wordt voor kinderen die “abseilden”.

In de geschiedenis was Utrecht altijd een belangrijke stad en knooppunt voor verkeersstromen over land en rivier. Aan de oostkant zou de stad tamelijk gemakkelijk te overvallen zijn en ter bescherming zijn in vroeger tijden dan ook forten gebouwd, die door gegraven kanalen met elkaar in verbinding stonden. De kanalen konden geopend worden tegen aanvallers van buiten. Het systeem van forten en kanalen vormde de Hollandse Waterlinie. Zo nodig, kon het omringende land een halve meter onder water gezet worden: te laag voor schepen om te varen, te diep voor schutters om snel doorheen te waden.



De Waterlinie is al lang niet meer in gebruik, forten herinneren aan een verleden waarin water een grote rol speelde bij de verdediging en de herinnering wordt levend gehouden. Na de uitleg en bezichtiging buiten maakten we een korte wandeling naar een vroegere boerderij,

nu een gelegenheid voor een uitgebreide lunch met heerlijke streekproducten. 's Middags was het tijd voor de binnenkant: een stand-in van Prins Maurits vertelde over zijn grote plan: de Waterlinie! Zo zou je in de 17^e eeuw, tijd van de Republiek, de vijand kunnen trotseren. Wat er in volgende eeuwen zoal gebouwd werd vertelden weer andere, heel interessante figuren die met een druk op de knop tot leven leken te komen. Zelf kon je op maquettes oefenen in waterbeheer, waarbij toch ieder die zich eraan waagde, in de fout ging: het water stroomde verkeerd en het vijandelijke leger drong op: een waterlinie beheren gaat niet zo snel.



Ook namen de meesten nog plaats in een simulator, stegen op en vergaapten zich aan de mooie uitzichten waar ze langs leken te zweven, met af en toe een schokje. Nadat de laatsten “gezweefd” hadden, was het tijd voor de afsluitende thee, gevolgd door de terugtocht. Met een hoofd vol goede indrukken en ideeën wat je nog eens kunt herbeleven met familie, vrienden en bekenden keerden we terug naar Amersfoort. Heel veel dank gaat uit naar de organisatoren (m/v) van deze parochietoet-voor-de-ouderen en naar de chauffeurs/feuses voor de veilige rit.

Trudie

Synode

Uitnodiging

Na een zomer, waarin u hopelijk de geest wat hebt kunnen laten waaien, is het voor de meesten van ons weer te tijd om over te gaan tot een wat meer geordend leven. Dat geldt ook voor zowel de landelijke als de plaatselijke kerk, waarvoor we weer met frisse moed gaan bepalen wat ons te doen staat het komend jaar. Graag nodigen wij alle parochianen uit om daarover mee te denken en te praten. Dat kunt u doen door met ons in gesprek te gaan, door op de najaarsparochievergadering te komen en ons te ondersteunen vanaf de publieke tribune op de **Synode van 19 november 2016**. De agenda is nog niet bekend, maar het zal o.a. gaan over gevolgen van de nieuwe heffing voor de parochie, kansen om inkomsten voor de kerk te verruimen enerzijds en anderzijds mogelijkheden tot bezuiniging. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar vooral over wat we belangrijk vinden voor de kerk en daarin keuzes te maken. Best fijn om daarover met elkaar te “brainstormen”.

Barthold (2^e synodaal)
Henriëtte (1^e synodaal)

Jubileum

Op zondag 3 juli hebben wij het 60-jarig priesterjubileum van monseigneur Antonius Jan (Teus) Glazemaker mogen vieren. In een overvolle kerk hebben wij in het bijzijn van zijn echtgenote Gerda, kinderen en kleinkinderen, ambtsgegoten en andere genodigden mogen genieten van deze feestelijke viering van zijn diamanten jubileum.



Na mooie muziek, verzorgd door Emile en Hans, kwamen de jubilaris, aartsbisschop Joris en pastoor Louis onder het zingen van gezang 727 “Voor alle Heiligen in de heerlijkheid” de kerk binnen. Tijdens de dienst gingen Teus en Louis - in prachtig rood - voor, waarbij de hoofdrol was weggelegd voor de jubilaris.

In zijn preek gaf hij aan waarom hij zijn 60-jarig priesterschap op deze wijze wilde vieren. Iedere zondag vieren we het jawoord van de Heer, daarom wilde hij zijn jubileum ook graag zo op zondag vieren. Aangezien het die zondag ook de viering van de HH. Petrus en Paulus betrof, gaf hij aan dat Petrus zelf geen ja durfde te zeggen, maar dat de liefde van Jezus hem wel houvast bood. Voor Teus is het priesterschap ook een bron van kracht. Verder gaf hij aan dat hij veel heeft mogen ontvangen, waaronder ook de vriendschap met zijn studiegenoot Jan Visser.

De door Louis en het koor gezongen voorbeden (gezing 483 “Groter dan ons hart”) raakten velen van ons. De tekst van Huub Oosterhuis is na ruim 30 jaar, helaas, nog steeds actueel.



Na de communie en het besluit was het tijd voor de kinderen en leiding van de kinderkerk. De kinderen hadden allemaal een mooie, zelfgemaakte mijter op. Uiteraard hadden ze er ook één voor de emeritus aartsbisschop gemaakt.



Hierna was het woord aan de huidige aartsbisschop Joris, die behalve veel lovende woorden ook een toepasselijk geschenk had meegenomen: een tafereel uit de deur van de kathedraal uit Verona "God's Glorie".

Na afloop van de viering werden er nog vele handen geschud, goede wensen uitgesproken en genoten van de hapjes en drankjes.

Wilma van Oevelen

Dankbetuiging

Aan onze medeparochianen,
U heeft het wellicht zelf wel gemerkt en anders via de website van de parochie kunnen waarnemen dat we zeer genoten hebben van de wijze waarop we op 3 juli dat 60-jarig priesterjubileum in het midden van de parochie en in aanwezigheid van Aartsbisschop Joris hebben kunnen vieren. Wij zijn de pastores en het kerkbestuur zeer erkentelijk voor de ruimte en de medewerking die zij ons boden voor die kerkdienst en hun bijdrage aan het feestelijk onthaal nadien. Maar ook danken wij de parochianen die hun inschikkelijkheid betoonden ten aanzien van de vele kerkgangers van buiten de parochie.



De wijze waarop in de feestelijke viering werd voorzien, zoals de fraaie liturgiewijzer, de muzikale bijdragen van het kerkkoor, organist en fluitist, de gezongen voorbeden, het aandeel van de kinderkerk in het geheel en de verzorging van de altaardienst en de ontvangst in de Joriszaal hebben ook bij onze gasten veel bijval geoogst. De collecte voor het goede doel (hulp bieden bij gezinshereniging van vluchtelingen met een verblijfsvergunning) heeft € 790 opgebracht waaraan via de bank/girotekening van de parochie nog eens €545 werd bijgedragen, zodat €1345 kan worden afgedragen. Veel dank voor ieders aandeel in deze viering die ons nog lang zal heugen.

Teus en Gerda

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 11 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 19 Schriftlezing en gebed	Exodus 32, 7-14	1 Timoteüs 1, 12-17	Lucas 15, 1-10
Zo 18 september 10.00 uur Verheffing van het Kruis Eucharistieviering	Numeri 21, 4-9	Filippenzen 2, 5-11	Johannes 3, 13-17
Zo 25 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 21 Eucharistieviering	Amos 6, 1-7	1 Timoteüs 6, 11b-19	Lucas 16, 19-31
Zo 2 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 22 Eucharistieviering	Habakuk 3, 2 en 16-19	2 Timoteüs 1, 6-14	Lucas 17, 5-10
Zo 9 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 23 Schriftlezing en gebed	Ruth 1, 1-19a	2 Timoteüs 2, 8-15	Lucas 17, 11-19
Zo 16 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 23 Eucharistieviering	Genesis 32, 23-32	2 Timoteüs 3, 14-4,5	Lucas 18, 1-8
Zo 23 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 25 Eucharistieviering	Jeremia 14, 7-10 en 19-22	2 Timoteüs 4, 6-8 en 16-18	Lucas 18, 9-14
Zo 30 oktober 10.00 uur Allerheiligen/Allerzielen Eucharistieviering	Wijsheid 3, 1-9	Openbaring 7, 2-4 en 9-17	Matteüs 5, 1-12
Zo 6 november 10.00 uur Zondag na Pinksteren 27 Eucharistieviering	Jesaja 1, 18-26	2 Tessalonicenzen 2, 13 – 3,5	Lucas 19, 41-48
Zo 13 november 10.00 uur Zondag na Pinksteren 28 Schriftlezing en gebed	2 Makkabeeën 7, 1-2 en 9-14	2 Tessalonicenzen 3, 7-13	Lucas 20, 27-38
Zo 20 november 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren Zondag van de Voleinding Eucharistieviering	Maleachi 4, 1-6	Openbaring 3, 7b-12	Lucas 21, 5-19

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium



De Kruisiging

Op een weinig opvallende plek in het kerkgebouw, nl. achterin de altaarruimte rechts, hangt een van de oudste kunstwerken van de parochie, het paneel *De Kruisiging*. Dit zestiende-eeuws schilderij werd vervaardigd in het atelier van de Utrechtse schilder Jan van Scorel (Schoorl 1495 - Utrecht 1562) en is dus al zo'n vijfhonderd jaar in het bezit van de parochie. Jan van Scorel had, zoals gebruikelijk in die tijd, een werkplaats waar meerdere leerlingen aan het werk waren en vaak werd aan meerdere opdrachten tegelijkertijd gewerkt. Het is dan ook niet af te lezen of de grote meester zelf veel aan dit paneel heeft geschilderd, maar de deskundigen zijn wel van mening dat het niet onmogelijk is gelet op een paar fraaie koppen en de kleding.

Inspectie door kunsthistorici had aangetoond dat de verf wat los begon te raken van de ondergrond en dat het paneel sterk was vervuild, alle reden om in actie te komen als stichting Behoud en Beheer.

Deze zomer heeft de restaurator Erik Tjebbes, die al meer objecten uit ons kerkgebouw onder handen heeft gehad (o.a. de beelden van Maria en Jozef), het paneel in zijn werkplaats ontdaan van de vergeelde vernislagen.



En heeft hij latere overschilderingen - waar mogelijk - verwijderd en de originele versie terug gehaald, de verflagen weer goed vastgezet en tot slot het geheel weer voorzien van een frisse vernislaag. En het paneel is daar zeer van opgeknapt, de kleuren zijn weer helder en veel details zijn weer zichtbaar geworden.

Goede waarnemers hadden misschien al gezien dat het paneel een tijdje was weg geweest en dat er in de vitrine achterin de kerk diverse boeken over Jan van Scorel te zien zijn.

Op zondag 18 september zal er na de dienst aandacht gegeven worden aan de restauratie en krijgt u de gelegenheid het paneel van wat dichterbij te kunnen bewonderen.

Aangezien een subsidieverzoek helaas niet werd gehonoreerd, maar restauratie niet langer kon worden uitgesteld, heeft de stichting het werk uit eigen middelen betaald. We zijn nu wel blut en er komt nog meer werk aan. Kijkt u er dus niet gek van op als we als stichting ook wat actie voeren!

Emile

Het Avondmaalstel.

In de vorige Joris op 't Zand heb ik een oproep gedaan om mij te informeren over de herkomst van het daar beschreven Avondmaalstel. Tot nu toe heeft dit het volgende resultaat opgeleverd.

In Amersfoort werd er in het kader van de activiteiten van de Raad Van Kerken in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis één ochtend in de week een viering verzorgd. Onze kerk werd hier o.a. vertegenwoordigd door mevrouw

Do de Haart - Rinkel. Zij weet zich nog te herinneren dat het bewuste Avondmaalstel waarschijnlijk in bruikleen was gegeven door de toenmalige dominee van de Lutherse kerk. Aangezien er de nodige wisselingen en veranderingen in de Lutherse kerk hebben plaatsgevonden zijn we nog bezig om uit te zoeken wie we hierover kunnen raadplegen. Over de vorderingen zullen we u middels ons parochieblad op de hoogte houden. Voor het meedenken en uw informatie zijn wij u erg dankbaar. Namens het bestuur van de stichting Behoud en Beheer van ons kerkelijk kunstbezit.

Anton

Restauratie kelk

In de afgelopen periode is een van de kelken van onze parochie gerestaureerd. Op 22 februari 2016 schreef de beoogde restaurateur Michiel Langeveld:

“De kelk lekt. In de wand van de cuppa zitten een paar kleine gaatjes. Het gebied rondom deze gaten vertoont sterke craquelures. In de onderzijde van de cuppa zijn meer craquelures zichtbaar. De gaten zijn ontstaan op een plek waar een deuk heeft gezeten die men heeft uitgedrukt.

Hierdoor is het materiaal plaatselijk verzwakt en konden de gaten ontstaan. De bodem van de cuppa vertoont aan de binnenzijde putjes, vermoedelijk ontstaan door lokale corrosie door zouten in het verleden. De cuppa is vervaardigd uit verguld messing.

In eerste instantie was ik van plan om het beschadigde deel uit de cuppa te zagen en te vervangen voor een nieuw stuk. Gezien de algehele conditie zou het dan wellicht beter zijn om vrijwel de hele cuppa te vervangen. Dat is vrij ingrijpend en kostbaar. Ik stel daarom voor om de cuppa te herstellen door de gaten te dichten met zilversoldeer. De putjes in de bodem van de cuppa zal ik ook proberen op te vullen met zilversoldeer zodat daar, na afwerking, weer een glad oppervlak ontstaat. Hierna wordt het oppervlak glad gemaakt en de hele cuppa opnieuw verguld. Hierbij zal ik de huidige kleur van vergulding zo veel mogelijk proberen te benaderen. Ik ga er vanuit dat de cuppa op deze wijze weer 15 à 25 jaar dienst kan doen.”

Inmiddels is de kelk gerestaureerd en ziet er weer als nieuw uit. De totale kosten voor deze restauratie bedroegen €424. Mocht u een kleine bijdrage willen leveren in deze kosten, dan ontvangt de penningmeester graag uw gift op de ING-rekening van de parochie.

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester



Avondgebed

Op donderdagavond 1 september zijn we weer begonnen met het Oecumenisch Avondgebed in de Joris op 't Zand. Deze wekelijkse gebedssamenkomst, met Schriftlezing, stilte, muziek, zang en gebed, kent een groep vaste deelnemers, maar er schuiven ook regelmatig gasten aan. Voel je van harte welkom om ook eens mee te doen. Het avondgebed is wekelijks op donderdagavond om 19:00 uur en duurt een klein half uur.

De werkgroep

Vredesweek 2016: Vredesweek vijftig jaar



De vredesweek, een initiatief van PAX, wordt al sinds 1967 gehouden rondom de internationale dag van de vrede op 21 september. In 2016 wordt de Vredesweek voor de 50^e keer gevierd. Met de gedachte "iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen" heeft PAX een aantal jaren geleden Ambassades van Vrede opgericht in het hele land. Amersfoort heeft ook een Ambassade van Vrede die gevormd wordt door een groep enthousiaste mensen uit diverse religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke groeperingen.

Een week lang de aandacht richten op vrede. Dat gaat niet alleen over de noodzaak voor vrede ver weg, maar met de komst van vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de noodzaak het over vrede te hebben ook steeds dichterbij. De Ambassade heeft een bijna week vullend programma op diverse locaties voorbereid.

Burgemeester Bolsius opent de week tijdens de vesperdienst in de Sint Joriskerk op zaterdag 17 september. Verder staat op het programma een CollegeTour met scholieren over de verbinding met Syrische vluchtelingen, een fiets/wandeltocht in het kader van 'vrede verbindt', een lezing van Erik Borgman en diverse levensbeschouwelijke vredesvieringen. De afsluiting is op zondag 25 september met een viering bij het Apostolisch Genootschap.

Programma:

Zaterdag 17 september, 17.00 uur:

St. Joriskerk - Vesperdienst

Zondag 18 september:

in diverse kerken zijn de zondagse vieringen in teken van de Vredesweek

Maandag 19 september, 13.00 uur:

CollegeTour 'Vrede verbindt' over verbinding met Syrische vluchtelingen met Mohannad Sharrouf en burgemeester Lucas Bolsius in raadszaal (alleen op uitnodiging)

Woensdag 21 september, 20.00 uur:

Fonteinkeerk, lezing over vredesmissies door brigadegeneraal Peer de Vries

Vrijdag 23 september, 20.00 uur:

Johanneskerk, lezing van Erik Borgman

Zaterdag 24 september, 13.30 uur:

Fonteinkerk, fiets/wandeltocht langs plekken van vrede en verbinding (duur 3 uur)

Zondag 25 september, 10.00 uur:

Apostolisch genootschap - slotviering

Viering Kunst en bezinning: Weg van het licht

Op zondag 2 oktober om 17.00 uur is er een meditatieve viering met kunst en momenten van bezinning in onze kerk. Aan deze viering werken mee kunstenaressen Ineke Hogeboom en sopraan Marjon Strijk. De viering heeft een meditatief karakter met als thema: "weg van het licht".

De weg is een oerchristelijk thema: de oudste naam voor de christenen is 'die lui van de Weg', want daar hadden ze het altijd over. De weg die Jezus gegaan is naar zijn bestemming. Je eigen weg begint vandaag HIER en NU. Dat is je uitgangspunt, het enige wat zeker is.

Lichtende ervaringen uit je leven die er zijn om te koesteren: poortjes van licht, in het duister, herinneren zij aan het Licht. De weg kiest jou en jij kiest ook een weg: Loop je weg van het licht of ga je de weg van het licht?



Tijdens de viering is er afwisselend stilte, gedichten en zang door sopraan Marjon Strijk. Er wordt een meditatieve adempauze ingebouwd bij een schilderij van Ineke Hogeboom. Jan van Adrichem zal u daarin meenemen.

Daarna is er gelegenheid tot reageren en sluiten we het meditatieve gedeelte af met enkele woorden ter overdenking. Het

schilderij wordt getoond en is ook op scherm en hand-out te zien. De viering wordt afgesloten met muziek en een gedicht.

Deze viering is de tweede in een reeks.

De volgende vieringen van kunst en bezinning worden gehouden op:

1 januari 2017 16.00 uur Nieuwjaarsdag

14 april 2017 19.30 uur Goede vrijdag

Maria

De Amersfoortse Bijbelquiz 2016

Helaas is dit tweejaarlijkse evenement voorlopig uitgesteld. In september wordt er bekeken hoe de situatie dan is. Het komt dus wel, maar waarschijnlijk pas voorjaar of najaar 2017.

Raad van Amersfoortse kerken

De voorzitter van de Raad van Kerken Amersfoort, ds. Machiel van der Giessen, heeft een beroep aanvaard naar Krimpen a/d IJssel. In de loop van het najaar zal hij uit Amersfoort vertrekken. Daarmee komt ook zijn functie van voorzitter vacant. Het Bestuur van de Raad is in overleg over de invulling.

Wij hebben hem in de laatste jaren regelmatig op bezoek gehad. Hij is van grote betekenis geweest voor de Amersfoortse Raad en voor het gezicht van de kerken in Amersfoort.



Landelijk

Seminariedag – opening van het studiejaar 2016-2017

Deze vindt plaats op 15 oktober. Nadere gegevens ontbraken bij het ter perse gaan van deze Joris op 't Zand.

NOVA dag – Oud-katholieke vrouwen in beweging (OKViB)

“Waar sta jij ... en wat zie je dan ?”

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 5 november kennis te maken met de nieuwe

'Vrouwenbijbel'; met voorpublicatie van het boek Ruth; het jubileum 05-10-1996/2016 twintig jaar vrouwelijke

OK-diakenen te memoreren en de tentoonstelling Heilige Schrift te bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit:



10.00 uur Inloop met koffie/thee en ontmoeting in het schoollokaal van de O.R.K.A. aan de Mariahoek 15 te Utrecht

10.25 uur Welkomstwoord

10.30 uur Inleiding en gesprek over 20 jaar vrouwelijke diakenen o.l.v. diaken Jutta Eilander

11.15 uur Inleiding Vrouwenbijbel

11.40 uur Creatieve verdieping van Ruth en de Vrouwenbijbel m.m.v. diaken Leonie van Straaten e.a.

12.30 uur Kort dankgebed en lunch, aangeboden door OKViB

13.10 uur Vervolg ochtendprogramma

14.00 uur Tentoonstelling in museum Catharijneconvent (voor eigen rekening).

U kunt zich opgeven bij Janneke Lettinga via email

penningmeester@okvib.okkn.nl of telefoonnummer 0511 432343

De kosten bedragen € 6 en voor donateurs van OKViB € 5. Het verschuldigde bedrag graag vóór 1 november 2016 overmaken naar bankrekening NL48 INGB 0000 410824 o.v.v. "Ruth 5-11-2016".

Vergeet u niet om uw eigen Bijbelvertaling van het boekje Ruth mee te nemen?

Studentengesprek

Je bent gaan studeren, of uit huis gegaan en je moet nu zelf alles regelen en beslissen... en dan ben je ook nog oud-katholiek.

Het 'Studentengesprek' richt zich op jonge mensen die voor nieuwe keuzes komen te staan in hun leven. In het gesprek is ruimte om in alle openheid te spreken over wat je (wel of niet) gelooft, welke rol 'oud-katholiek-zijn' speelt in je leven; hoe we kerk kunnen zijn in de 21^e eeuw...



Wie interesse heeft om deel te nemen, kan zich [aanmelden](mailto:michael@okkn.nl) bij jongerenpastor Michael (michael@okkn.nl).

De bijeenkomsten worden meestal in Utrecht gehouden.

In de planning staan de volgende donderdagen:

15 september, 13 oktober en 10 november (van 19.30 tot 21.15 uur).

Laplandreis (deel 1)

Dag Hammarskjöld pad met aartsbisschop Joris Vercammen

Deze reis begon als een soort zwaan kleef aan en eindigde als de tien kleine negertjes. Op zondagmorgen 10 juli vertrokken Dick, Judith, Hilde, Joris, Evert en ondergetekende vanuit Amersfoort naar Schiphol. Daar voegden Karlyn en Lea zich bij de groep.



Na het inchecken gingen we, begeleid door luchthavenpastoor Nico Sarot, naar het tijdelijke Stiltecentrum waar we de Pelgrimszegen van Nico mochten ontvangen in een mooie dienst.

Via Kopenhagen vlogen we naar Stockholm waar Mirjam en Harmen zich bij de groep aansloten. Vanaf Stockholm gingen we door naar Kiruna in het noorden van Zweden. Daar zat Joke ons al op te wachten en was de groep die de pelgrimsroute "Dag Hammarskjöldleden" ging lopen compleet.

Na het inchecken in ons hotel moesten we snel naar het restaurant dat speciaal voor ons open zou blijven. Normaal sluiten ze daar om rond 19.00 uur (en dat terwijl het in de zomer niet donker wordt), maar wij hebben er nog tot ruim 21.30 mogen zitten. De pizza's waren voortreffelijk!

De volgende ochtend moesten we eerst nog een aardig stuk met de trein voordat we bij het beginpunt van de route waren (Abisko). Nadat bij het Abiskostation nog wat proviand was ingeslagen konden we echt op pad. Onder de poort door de mooie natuur in en op weg naar de eerste meditatiesteen. "De langste reis is de reis naar binnen"

Vandaar, met nog een stop voor de lunch, doorgelopen naar de eerste "hut":



Abiskojauresturga. Daar bleek dat we zeker niet de enigen waren die hier kwamen lopen. De groep werd verdeeld over diverse hutten/slaapkamers. Reserveren gaat niet, maar er zal nooit iemand geweigerd worden. Dat zagen we 's avonds toen er zelfs matrassen in de saunaruimte werden gelegd. Na de maaltijd (iedere avond bereidden twee groepsgenoten de gezamenlijke maaltijd naar eigen inzicht) spraken we de dag nog door, waarbij Joris één van de pelgrimspsalmen verder uitdiepte.

De tweede etappe ging van Abiskojaure naar Alesjaure, een route van ruim twintig kilometer die ingekort kon worden tot vijftien door op het laatste stuk de boot te nemen. Na de tweede steen: "Nederigheid tegenover de bloem aan de boomgrens opent de weg die bergopwaarts voert" begon een wat forsere klim, de tekst had het al min of meer aangegeven. Vervolgens liepen we over een weidse hoogvlakte, waarbij het pad veelal uit planken bestond. Een enerverende ervaring. Het grootste deel van de groep besloot dus om met de boot de laatste kilometers naar de Alesjauresturga af te leggen.

Het huttencomplex lag wederom op een schitterende plek. Deze nacht lukte het om bijna de hele groep in één slaapzaal onder te brengen. Ondergetekende, die ook van de boottocht had afgezien, mocht bij twee Zweedse dames. Ook deze dag was het weer schitterend weer, op een heel forse bui tijdens het avondeten na. Wordt vervolgd!

Wilma

Persoonlijke impressies van een aantal deelnemers



De foto toont ons, Harmen en Mirjam, glorieus aan het einde van onze week pelgrimeren in Lapland, geïnspireerd door bijzondere teksten van Dag Hammarskjöld. En bezield door Aartsbisschop Joris Vercammen.

Het was eerst echt wennen, aan de eenvoudige levensomstandigheden, aan de Zweedse landschappen, aan het gewicht op onze rug en de spieren die nog niet zo meewerkten.

De momenten van ontzag en verwondering en overgave waren er ook. Best gunstige weersomstandigheden, spannend met al die mensen die we niet kenden. Waarom waren we er? Op zoek naar iets bijzonders. Woorden, gedachten, landschap, gevoelens. We hebben alles dubbel en dwars gekregen wat we zochten. Prachtige uitzichten, en inzichten. En een paar heel bijzondere mensen met wie een band is ontstaan die diepe indruk heeft gemaakt. We wilden eigenlijk niet meer naar huis. Eenmaal terug blijft er steeds de echo van die geweldige week die doorklinkt.

Hans en Mirjam

Toen ik vorig jaar op de website van de oudkatholieke kerk (okkn.nl) las dat bisschop Joris het Dag Hammarskjöldpad ging lopen in Zweeds Lapland, dacht

ik: wow. Nadat ik de foto's van zijn tocht had gezien dacht ik: Wow. En na het zien van de EO-documentaire "De Pelgrim": WOW.



Dus op het moment - net voor de vormingsavond met Joris over "Merkstenen" van Dag Hammarskjöld - dat er een berichtje verscheen onder het kopje "Zelf op reis met bisschop Joris naar Lapland", hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb mij direct aangemeld. Zowel het gedachte- en gevoelsleven van Hammarskjöld als de ongerepte natuur in Lapland hebben mij al langere tijd gefascineerd. Tijdens de kennismakingsavond bij Joris en Hilde thuis werd gevraagd wat onze verwachtingen voor deze reis waren. Mijn

antwoord: ik hoop te gaan genieten van alles. En dat is helemaal uitgekomen.

Wilma

Cultureel

Vrijdag 23 september

Stabat Mater van A. Scarlatti en Stabat Mater van G.B. Pergolesi

Marjon Strijk – Sopraan; Sytse Buwalda - Counter tenor en het Apollo Ensemble

Aanvang: 20.00 uur

Oud Katholieke Kerk, 't Zand 13, Amersfoort

Toegangsprijs €25 (correctie t.o.v. zomernummer)

Pergolesi's Stabat Mater

Giovanni Battista Pergolesi schreef misschien wel het beroemdste Stabat Mater van de Westerse muziekgeschiedenis. Wie kent niet het bitterzoete openingsdeel waarin sopraan en alt voortdurend om elkaar heen cirkelen. Alsof Maria zelf op je schouder uithuilt. Minstens zo schrijnend waren de omstandigheden waaronder Pergolesi het componeerde:

de 26-jarige componist schreef zijn Stabat Mater een paar maanden voor hij overleed aan tuberculose. Het werk raakte met mythes omgeven, maar werd ook ongekend populair.

Het ging zelfs de geschiedenisboeken in als de meest gedrukte compositie van de achttiende eeuw.



Vespers

Op zaterdag 17 september vindt er in het kader van de Vredesweek weer een vespers plaats in de Sint Joriskerk.

Bachdag Amersfoort

Een festival met tientallen concerten op diverse locaties in de binnenstad. Op zaterdag 8 oktober is er twaalf uur muziek - van 10.30 uur tot 22.30 uur - in de binnenstad van Amersfoort. Waaronder ook in onze kerk. Het definitieve programma wordt begin september op de website www.bachdagamersfoort.nl bekend gemaakt.



Alvast een willekeurige greep uit de lijst met artiesten: Capella Amersfoort, Paul Houdijk (orgel), Vocaal ensemble Voxtet, Christiaan Winter (beiaard), Fluitkwartet aan de Eem, Francien Post (fluit), Hanneke Rouw (cello), Symfonie-orkest Scholen in de Kunst, Harry van Wijk (orgel), Orkestvereniging Amersfoort, Rossi Ovtcharova (viool), Sonante Vocale, blazersensemble Streptimus Maximus, Toonkunst Amersfoort, Marieke de Vos (viool), Marjon Strijk (sopraan), Henk Veldman (orgel), Oratoriumvereniging Soli.....

Expositie van werk René Doornekamp



Vanaf half oktober zal er in de hal en de Joriszaal werk van René Doornekamp te zien zijn. René wil zich graag blijven ontwikkelen en dat is goed te zien in zijn werk. Het werk is heel divers en René kiest steeds weer andere onderwerpen en past daarbij andere technieken toe of werkt in een heel andere stijl.

Laat u verrassen en geniet onder het genot van een kopje koffie van de vele verschillende werken.

Maria

Agenda				
september				
do	8	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	10	10.00	Kerkgebouw	Open Monumentendag tot 17.00 uur
do	15	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
		19.30	Utrecht	Studentengesprek
vr		20.00	Kerkgebouw	Taizeviering
za	17	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	St. Joriskerk	Vespers, begin vredesweek
zo	18	11.30	Kerkgebouw	Aandacht voor "De Kruisiging"
ma	19	13.00	Raadszaal Gemeentehuis	Collegetour "Vrede verbindt" – alleen op uitnodiging

wo	21	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		20.00	Joriszaal	Bezoekersgroep
		20.00	Fonteinkerk	Lezing over vredesmissies
do	22	10.00	St. Xaverius	Overleg binnenstadpastores
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	23	20.00	Kerkgebouw	Stabat Mater
		20.00	Johanneskerk	Lezing in het kader Vredesweek
za	24	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		13.30	Fonteinkerk	Fiets/wandeltocht langs plekken van vrede en verbinding
zo	25	10.00	Apostolisch genootschap	Slotviering Vredesweek
di	27	16.00	Bisschoppelijk Bureau	Vergadering van de Utrechtse geestelijkheid
wo	28		Elders	Emeritiekering
do	29	14.00	Groningen	Regiovergadering Agath
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie

oktober

za	1	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	2	10.00	Kerkgebouw	Oogstdienst
		17.00	Kerkgebouw	Viering kunst en bezinning
di	4	14.00	Joriszaal	Koperpoetsen
		19.00	Joriszaal	Koperpoetsen
do	6	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		10.30	Binnenstad	Amersfoortse Bachdag
do	13	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Utrecht	Studentengesprek
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 15.00 uur
			Elders	Seminarie dag
zo	16	10.00	Kerkgebouw	Viering m.m.v. Slavisch koor Byzantium Start Schoenmaatjes
wo	19	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	20	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	16	20.00	Kerkgebouw	Taizeviering
za	22	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 15.00 uur
do	27	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
			Joriszaal	Studieavond Matteüs
za	29	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	30	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering Allerheiligen met gebeden voor de overledenen

november				
di	1	20.00	Joriszaal	Workshop voor ouders
do	3	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	5	10.00	Utrecht	NOVA-dag
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	6	10.00	Kerkgebouw	Eerste Communie
		24.00		Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	9	10.30	Joriszaal	Redactievergadering
do	10	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
		19.30	Utrecht	Studentengesprek
vr	11	18.30	Kerkgebouw	Sint-Maarten
za	12	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	16	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering
do	17	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	16	20.00	Kerkgebouw	Taizeviering
za	19	9.30	Hilversum	Synode
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	24			Studiedag pastores
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	26	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	27	10.00	Kerkgebouw	Vormsel
wo	30		Joriszaal	Adventsattenties maken

Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve,
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 6 november 2015

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ joz@telfortglasvezel.nl

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201604